

Εναρκτήρια Συνεδρίαση

**Προεδρείο: Αλ.Καχριμάνης, Νομάρχης Ιωαννίνων, Δ.Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Κ.Τζαφέας, Δήμαρχος Μετσόβου**

**Καθηγητής Δημήτρης Ρόκος
Υπεύθυνος του Συνεδρίου**

Αγαπητοί συμπατριώτες, κύριε εκπρόσωπε της 8^{ης} Μεραρχίας -τα λέω χωρίς πρωτόκολλο- κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, της ΔΟΕ, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Μετσοβιτών Αθήνας, κύριοι συνάδελφοι σας καλωσορίζουμε στο 5^ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., το οποίο κάνουμε στην πατρίδα των Ιδρυτών και μεγάλων Ευεργετών του Πολυτεχνείου μας.

Έχουμε τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας και ο Πρύτανης, ο οποίος θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του. Θέλω να πω δυο λόγια γιατί με πολύ μεγάλη χαρά βλέπω σήμερα πολλούς πατριώτες που συνήθως δεν ερχόταν εδώ, γιατί συνήθως νόμιζαν ότι τα συνέδρια αυτά αφορούν μόνο τους πανεπιστημιακούς. Κι αυτό, παρ' όλο που το πρώτο Συνέδριο που κάναμε ήταν "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους στην πατρίδα των Ιδρυτών και μεγάλων Ευεργετών του". Ήρθε, μόλις και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καλωσορίσατε.

Το 2^ο Συνέδριό μας ήταν "Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση", το 3^ο Συνέδριο ήταν "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών", το 4^ο ήταν "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου" και το 5^ο που αρχίζει σήμερα, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τα θέματα των πανεπιστημίων και της παιδείας γενικότερα, αφορά στο σήμερα και το αύριο της παιδείας, της έρευνας και της τεχνολογίας.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατάφερε να κάνει, με τη βοήθεια του πρώην Δημάρχου Μετσόβου και νυν Νομάρχη Ιωαννίνων, του νυν Δημάρχου Μετσόβου, του προέδρου επί πολλά έτη του Συλλόγου Μετσοβιτών Αθήνας Ηλία Ζούβια, ο οποίος είναι και Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., του Αποστόλη Μπίσα Προέδρου του Συλλόγου Μετσοβιτών Αθήνας και πολλών συναδέλφων απ' το Πολυτεχνείο, αυτό το κόσμημα όπως λένε του Μετσόβου, που είναι δίπλα ακριβώς από το Κέντρο Υγείας, το οποίο πασχίζουμε να γίνει ζωντανή κυψέλη και αποκεντρωμένος πόλος παιδείας, έρευνας και πολιτισμού, στην πατρίδα των Ιδρυτών και μεγάλων Ευεργετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σας καλωσορίζω λοιπόν στο Συνέδριό μας αυτό, το οποίο θα έχει την εξής λειτουργία. Επειδή εγκρίθηκαν απ' την Επιστημονική Επιτροπή πολλές εργασίες, θα γίνουν παράλληλες συνεδριάσεις εδώ, στην αίθουσα Ζυγός, απ' αύριο το πρωί ως το Σάββατο το βράδυ και στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, στη μεγάλη αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. που είναι δίπλα απ' το Κέντρο Υγείας. Στους φακέλους σας θα βρείτε όλοι χάρτη για να φθάσετε εκεί. Θα υπάρξει πούλμαν το οποίο θα μας ανεβάξει και θα μας κατεβάξει κάθε πρωί κ.λ.π. Γι' αυτό θα υπάρξουν ανακοινώσεις αργότερα. Θα ήθελα να τελειώσω την εναρκτήρια αυτή προσφώνηση τονίζοντας, ότι οφείλουμε για πολλοστή φορά θερμότερες ευχαριστίες στον Πάνο Ζεντέλη, στην Τασία Παπαγιάννη, στη Μίλλυ Βασιλείου, στον Τάσο Λαμπρόπουλο, στον Πολ Κολοκούση, στη Στέλλα Γιαννακοπούλου και όλα τα άλλα παιδιά τα οποία βοήθησαν σ' αυτό το Συνέδριο αλλά και σ' όλα τα προηγούμενα Συνεδριά μας, τα οποία, αν μου επιτρέπετε, είναι τα μόνα τα οποία γίνονται χωρίς σπόνσορες, χωρίς καμιά χρηματοδότηση από καμιά άλλη μεριά, παρά μόνο με τους πενιχρούς πόρους του δημόσιου πανεπιστημίου.

Θέλω να σας πω, ότι σε λίγο, σε κάποιο διάλειμμα ή στο τέλος, θα δώσουμε στους εκπροσώπους των φορέων, στον εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Ηπείρου, τον Νομάρχη, το Δήμαρχο και τους φορείς, τη ΔΟΕ κ.λ.π. τους δύο τόμους των πρακτικών του προηγούμενου Συνεδρίου μας.

Καλωσορίσατε και ξεκινάει το πρόγραμμά μας με την παράκληση ο αντιπροσωπεύων τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας τον κ. Πανοζάχο, ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας Ηπείρου ο κ. Μπαλτογιάννης να πάρει τον λόγο.

Δ. Μπαλτογιάννης
Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας Ηπείρου

Κύριε Πρύτανη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κύριε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριε Πρόεδρε της Επιστημονικής Επιτροπής, κύριε Νομάρχη, κύριε Δήμαρχε του Δήμου Μετσόβου, κύριοι εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας, εκπρόσωποι λοιπών φορέων και αρχών, κυρίες και κύριοι. Έχω τη χαρά και την τιμή να χαιρετίσω το Συνέδριό σας ως αναπληρωτής Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου. Χαιρετίζω ένα Συνέδριο το οποίο ομολογουμένως έχει ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον, ένα Συνέδριο στο οποίο θα ακούσουμε από αξιόλογους ομιλητές πολλά και σημαντικά πράγματα γύρω απ' την παιδεία, την έρευνα, την τεχνολογία, την προστασία και την ανάπτυξη των ορεινών όγκων. Να μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο στους ορεινούς όγκους και εξ ιδιότητας αλλά και επειδή είναι και το χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής μας. Οι ορεινοί όγκοι είναι πλούτος, είναι το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα, ένα πλεονέκτημα στο οποίο ως περιοχή και θα έλεγα και ως περιφέρεια ολόκληρη, πολύ υπολογίζουμε και από το οποίο πολλά ελπίζουμε για την ανάπτυξη του τόπου μας. Να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Η μέχρι χθες απομόνωση της περιοχής μας με όλα τα κακά, είχε και ένα πολύ μεγάλο καλό. Μας άφησε το περιβάλλον άθικτο, μας άφησε ανέγγικτους γενικότερα τους ορεινούς χώρους, τους ορεινούς όγκους. Θα έλεγα, με μια μικρή υπερβολή ότι, όλοι αυτοί οι ορεινοί όγκοι βρίσκονται σε παρθένα κατάσταση, σε παρθένα μορφή. Και αυτή η απομόνωση πραγματικά διασφάλισε το μεγάλο αυτό πλούτο, το μεγάλο αυτό θησαυρό.

Αφού σας ευχαριστήσω κύριε πρόεδρε για την ευγενική σας πρόσκληση, αφού καλωσορίσω και εγώ εκ μέρους της Περιφέρειας όλους όσους έρχεστε από μακριά και σας ευχηθώ καλή παραμονή για όσο χρόνο ο καθένας μείνει στο όμορφο Μέτσοβο, σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Γενικού Γραμματέα κ. Πανοζάχου, ο οποίος για λόγους ανειλημμένων υποχρεώσεων και αναγκών της Περιφέρειας έχει φύγει για την Αθήνα. Εύχομαι όσα ειπωθούν και όσα προκύψουν απ' τη συζήτηση και απ' το διάλογο που θα ακολουθήσουν του Συνεδρίου να φανούν χρήσιμα και ωφέλιμα. Ωφέλιμα και για τον τόπο μας και για τη χώρα ολόκληρη. Σας ευχαριστώ.

Δημήτρης Ρόκος

Θα παρακαλέσω τώρα τον παλιό Δήμαρχο Μετσόβου και νυν Νομάρχη Ιωαννίνων, τον φίλο Αλέκο Καχριμάνη, με τον οποίο πολύ προσπαθήσαμε για τη δημιουργία και ανάπτυξη του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, να πάρει το λόγο.

Αλέκος Καχριμάνης
Νομάρχης Ιωαννίνων

Καλησπέρα. Κύριοι Πρυτάνεις, κύριε Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Ηπείρου, κύριε υποδιοικητά της Μεραρχίας, κύριε Δήμαρχε Σελών για μένα Μετσοβίτη, γιατί κάποτε όταν χρειάστηκε να κάνουμε τον αντικειμενικό προσδιορισμό στο Μέτσοβο, οφείλω να το πω, το κάναμε οι δυο μας, χωρίς να έχουμε τοπογράφους μηχανικούς και σώσαμε τον κόσμο από τις ηθικές δαγκάνες της εφορίας, εντός εισαγωγικών, κύριε Ρόκο, κύριε Δήμαρχε Μετσόβου, κύριε Ζούβια, κύριε Μπίσα, κύριοι του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσόβου, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, αγαπητοί Μετσοβίτες.

Το ΜΕ.Κ.Δ.Ε., το όραμα για το σπίτι του Πολυτεχνείου στο Μέτσοβο, γιατί έτσι συνηθίσαμε να το λέμε απ' όταν ήμουν φοιτητής στο Πολυτεχνείο, με Πρύτανη τότε τον Σακελλαρίδη, τον αείμνηστο Σακελλαρίδη και τον αείμνηστο Θεοχάρη και τον αείμνηστο

Δημόπουλο, σιγά-σιγά πέρασε πάρα πολλές συμπληγάδες και τελικά έγινε πραγματικότητα. Η τελευταία συμπληγάδα ήταν όταν αγωνιζόμαστε κύριε Γενικέ να πείσουμε το Δασαρχείο, παρά τα δικαστήρια που είχαμε κερδίσει, ότι η έκταση του οικοπέδου του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ήταν του Δήμου και δεν ήταν του Δημοσίου. Τέλος πάντων, αυτά τέλειωσαν μετά απ' τη βοήθεια που είχαμε απ' όλες τις πλευρές και απ' την Περιφέρεια Ηπείρου, το κτίριο τέλειωσε και σήμερα είμαστε εκεί που αρχίζουμε ξανά και λέω αρχίζουμε γιατί επιτέλους πρέπει να ξεκινήσει αυτό να παράγει για την περιοχή και το 'χει ανάγκη η περιοχή γιατί η περιοχή εδώ της Πίνδου και ιδιαίτερα του Μετσόβου έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα που μπορεί να δώσει πολλά και σ' όλο τον Ελλαδικό χώρο, γιατί είναι μια πρότυπη περιοχή ανάπτυξης και σκέψης. Και το λέω αυτό, γιατί στις 30 του μηνός καθιερώθηκε πλέον απ' το κράτος να τιμούμε τους εθνικούς ευεργέτες. Οι εθνικοί ευεργέτες οι οποίοι σχεδόν όλοι είχαν την ίδια σκέψη, είτε ήταν Μετσοβίτες είτε ήταν απ' την ευρύτερη περιοχή, είχαν ένα σκοπό. Να συγκεντρώσουν χρήματα και αυτά να τα δώσουν για το καλό των συνανθρώπων τους. Έτσι, βλέπουμε κι εμείς, ότι μέσα απ' το ΜΕ.Κ.Δ.Ε., μέσα απ' το Πολυτεχνείο, μέσα απ' το σπίτι του Πολυτεχνείου θα δοθεί κάτι στην περιοχή και αξίζει αυτή η περιοχή. Και σ' αυτόν τον αγώνα που έγινε συμμετείχαν πολλοί και εγώ λω ένα ευχαριστώ ως Νομάρχης Ιωαννίνων, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα όταν αλλάζει για παράδειγμα μια διοίκηση σε ένα υπουργείο και στην ίδια κυβέρνηση πολλές φορές, αλλάζει πολιτική και δεν τελειώνει ποτέ τίποτα. Αυτό συνεχίστηκε απ' το 1977 που τότε Δήμαρχος Μετσόβου ήταν ο Αβέρωφ και Πρόεδρος στον Εξωραϊστικό Σύλλογο ο κ. Ζούβιας και φθάσαμε το 2007 δηλαδή μετά από 30 χρόνια και τελειώσαμε το κτίριο το οποίο θα δείτε εσείς οι σύνεδροι αύριο ότι είναι κάτι το καταπληκτικό όσοι δεν το έχετε δει. Και εγώ είμαι χαρούμενος γιατί περιμένω πολλά απ' το νέο Υπουργό Παιδείας που πολλοί μπορεί να το βλέπετε ως άνθρωπο από ψηλά, απ' τη Θράκη. Μην ξεχνάτε όμως ότι και αυτός είναι γαμπρός στην περιοχή, η γυναίκα του είναι απ' τον Κορυδαλλό, είναι βλάχα σαν εμάς, το λω για τους Μετσοβίτες και είναι πάρα πολύ κοντά σε μας, στα Γιάννενα και φίλος απ' το παρελθόν. Εγώ περιμένω από εκεί κάτι διαφορετικό όσο δεν περίμενα απ' την προηγούμενη υπουργό, η οποία το έβλεπε λίγο αφ' υψηλού το θέμα. Και το θέμα είναι, ότι εδώ στην Ελλάδα συνήθως ο κόσμος είναι σοφός και όταν βλέπει ότι κάποιος ξεφεύγει του λέμε εντάξει ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε άλλο. Το λέω αυτό, γιατί αυτό ισχύει για όλους μας και η ελπίδα απ' τη νέα κυβέρνηση είναι ότι είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κορεσθεί από εξουσία και πιστεύω ότι θα δώσουν στην περιοχή. Ειδικά στην Περιφέρεια, γιατί η Περιφέρεια έχει ανάγκη από ανάπτυξη, έχει ανάγκη από στήριξη, έχει ανάγκη από πρόοδο, έχει ανάγκη να πάρει αυτά που της έχουν στερήσει πάρα πολλά χρόνια.

Μ' αυτές τις σκέψεις εύχομαι να πάει καλά το Συνέδριο και να αρχίσει να δουλεύει το σπίτι του Πολυτεχνείου στο Μέτσοβο. Καλώς ήρθατε.

Δημήτρης Ρόκος

Παρακαλώ τον τώρα Δήμαρχο του Μετσόβου, τον φίλο Κώστα Τζαφέα, ο οποίος πάντα μας στηρίζει, να πάρει τον λόγο.

Κωνσταντίνος Τζαφέας

Δήμαρχος Μετσόβου

Κύριοι Πρυτάνεις, κύριε Νομάρχα, κύριε εκπρόσωπε του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, κύριε Πρόεδρε του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσοβιτών Αθηνών, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι.

Με χαρά και ιδιαίτερη τιμή σας καλωσορίζω στο Μέτσοβο στη διοργάνωση του 5^{ου} Διεπιστημονικού Συνεδρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. Σας καλωσορίζω στο Μέτσοβο και ως Δήμαρχος εκφράζω τις βαθιές μου ευχαριστίες στον Πρύτανη και όλη τη Σύγκλητο για τη διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου

που έχει γίνει θεσμός πλέον. Η προσφορά των Συνεδρίων στην έρευνα είναι πολύτιμη και ουσιαστική αλλά και για μας τους Μετσοβίτες έχουν πολλαπλή σημασία και προσφορά. Καταδεικνύουν ότι οι δεσμοί του Μετσόβου με το Πολυτεχνείο είναι και παραμένουν άρρηκτοι και ακατάληκτοι. Καταδεικνύουν επίσης την κοινή προσπάθεια να δείξουμε όλοι μαζί την εκτίμηση τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας στους μεγάλους ευεργέτες, όχι μόνο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αλλά και της παιδείας, της έρευνας και της τεχνολογίας στη χώρα μας, τον Νικόλαο Στουρνάρη, τον Γεώργιο Αβέρωφ, τον Μιχαήλ Τσισίτσα και όλους τους άλλους σπουδαίους εθνικούς ευεργέτες. Ουσιαστική είναι η συμβολή των τεσσάρων πρώτων Συνεδρίων που έγιναν γιατί παρουσιάστηκαν εργασίες που προσεγγίζουν ολοκληρωμένα τη φυσική και την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα και συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της επαρχίας Μετσόβου και όχι μόνο. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται πορίσματα διεπιστημονικών ερευνών και μελετών με τις οποίες διαπρεπείς επιστήμονες προσεγγίζουν την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων ανάπτυξης του περιβάλλοντος της επαρχίας Μετσόβου και βοηθούν το Δήμο και τους φορείς του στην επίλυσή τους και στον προγραμματισμό των δράσεων τους στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Με τη βεβαιότητα ότι και το 5^ο Συνέδριο θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία κάτι που εγγυάται η πλειάδα των άξιων εισηγητών θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω τον ακούραστο Καθηγητή συντοπίτη μας Δημήτρη Ρόκο για τις προσπάθειές του στην ίδρυση και λειτουργία του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και τη διοργάνωση αυτών των Συνεδρίων.

Οι ευχαριστίες πρέπει να πάνε και στους διατελέσαντες πρυτάνεις και τις συγκλήτους του Ε.Μ.Π. που διοργάνωσαν τα προηγούμενα Συνέδρια και συνέβαλαν στην ίδρυση του κέντρου αυτού καθώς επίσης και στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Μετσοβιτών Αθήνας τους διατελέσαντες προέδρους τον κ. Ζούβια και τον νυν πρόεδρο κ. Μπίσα για τη συμβολή τους και την πολύτιμη βοήθειά για το σκοπό αυτό.

Ο Δήμος, εγώ προσωπικά, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι φορείς του Μετσόβου, θα συμβάλουμε ουσιαστικά στη συνεργασία και επικοινωνία με το Πολυτεχνείο για να διατηρηθούν και συσφικτούν ακόμη περισσότερο οι δεσμοί με τη γενέτειρα των Ευεργετών. Θέλω κύριε Πρύτανη να σας διαβεβαιώσω ότι η αξιοποίηση του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. χάριν στην πολύτιμη συμβολή σας, διαφαίνεται ότι θα αποβεί επ' ωφελεία του Πολυτεχνείου, του Μετσόβου και όλης της περιοχής.

Πιστεύουμε ότι η αποκεντρωμένη ανάπτυξη την οποία πρέπει να επιδιώκουμε για την πατρίδα μας, ή θα είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ή δεν θα υπάρχει καθόλου.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους οργάνωσαν και συμμετέχουν ως εισηγητές σ' αυτό το Συνέδριο να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες τους και καλή διαμονή στο Μέτσοβο. Σας ευχαριστώ.

Δημήτρης Ρόκος

Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Τώρα είναι η σειρά του κ. Μπίσα, Προέδρου του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσοβιτών Αθήνας, βασικού συμπαραστάτη στην προσπάθεια ανάπτυξης και λειτουργίας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Αποστόλης Μπίσας Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσοβιτών Αθήνας

Κύριε Νομάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριοι πρυτάνεις, εκλεκτοί σύνεδροι, αγαπητοί συμπατριώτες, φίλοι και φίλες.

Ως πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσοβιτών Αθήνας θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην πατρίδα των Ιδρυτών και μεγάλων Ευεργετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ακούστηκαν στην αίθουσα αυτή οι δεσμοί του συλλόγου με το Εθνικό

Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτοί ξεκινάνε από πολύ παλιά, από εποχής πρυτανείας Σακελλαρίδη και Θεοχάρη. Η αγαστή συνεργασία που είχε ο σύλλογός μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τις κατά καιρούς πρυτανικές αρχές, έφεραν ένα καλό αποτέλεσμα για την πατρίδα μας στο Μέτσοβο αλλά και πιστεύω γενικότερα για την περιοχή. Το θέμα που διαπραγματεύεται το 5^ο διεπιστημονικό διαπανεπιστημιακό συνέδριο "Παιδεία, έρευνα και τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο" είναι αρκετά επίκαιρο. Από τις επιμέρους αναλύσεις και εργασίες φαίνεται ότι θα ωφεληθούμε όλοι μας κατά πολύ. Είναι επίσης γνωστό ότι μέρος των συνεδριάσεων θα λάβουν χώρα στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ή όπως αλλιώς ακούστηκε στο "σπίτι του Πολυτεχνείου". Αυτό μας γεμίζει όλους μας μεγάλη χαρά, ιδιαίτερα δε εκείνους που εργάστηκαν ούτως ώστε να ευοδωθεί αυτή η προσπάθεια μετά από τόσα χρόνια. Ξέρω ότι κάποιοι δεν θέλουν, δεν τους αρέσει, δεν είναι φιλοφρόνηση αλλά είναι αλήθεια, οφείλω και εγώ να ευχαριστήσω τον καθηγητή και συντοπίτη μας κ. Ρόκο που ίσως συνετέλεσε κατά πολύ σ' αυτή την προσπάθεια. Εγώ θέλω επίσης να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Συνέδριο, ευόδωση όλων των σκοπών του Συνεδρίου και από κει και πέρα να ευχηθώ σ' όλους σας καλή παραμονή στην όμορφη ορεινή περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ.

Δημήτρης Ρόκος

Θα ήθελα αφού ευχαριστήσω τον Αποστόλη Μπίσα για το χαιρετισμό του, θα ήθελα να πω ότι εμείς δεν ξεχνάμε όλους όσους βοήθησαν και μεταφέρω τον χαιρετισμό του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας σε άλλη κυβέρνηση, του Θανάση Τσουροπλή, ο οποίος δεν μπόρεσε να 'ναι φέτος εδώ για πρώτη φορά μαζί μας και ο οποίος έκανε κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο έκτοτε δεν μπορέσαμε να το απολαύσουμε. Κατάφερε να εγκρίνει 600.000.000 δραχμές προκίζοντας το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., για τη συντήρηση και λειτουργία του. Παρά τις προσπάθειες που κάναμε μέχρι σήμερα και επειδή πιστεύω ότι ο νυν Πρύτανης είναι και μάνατζερ, ελπίζω να το καταφέρει αυτός, δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα.

Είναι καιρός νομίζω πραγματικά η νέα κυβέρνηση, ο νέος υπουργός ας χρησιμοποιήσουμε ακόμα και το γεγονός ότι είναι συντοπίτισσα η γυναίκα του, να μας βοηθήσει τουλάχιστον να μπορέσει να λειτουργήσει το κτίριο. Και για να λειτουργήσει χρειάζεται συντήρηση. Βγάλαμε εκτός λειτουργίας το ασανσέρ, διότι έληξε η συντήρηση και δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Νομίζω ότι μερικά πράγματα θα τα καταφέρουμε σιγά-σιγά αλλά δεν είναι ανάγκη πάντοτε με τόσο άγχος. Πάντως χαιρετίζει το συνέδριο ο κ. Τσουροπλής και ελπίζει μετά από τρία χρόνια να είναι και αυτός μαζί μας. Τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Νομάρχη να διαβάσει ένα γράμμα από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας τον κ.Τασούλα και μετά και εγώ θα διαβάσω τρεις σελίδες που παρακάλεσε ο Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Πρώην Πύτανης κ. Θ. Ξανθόπουλος να διαβάσουμε σχετικά με το θέμα του Συνεδρίου.

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Κ.Τασούλας Απευθύνεται προς τον Δημήτρη Ρόκο

Έλαβα την πρόσκλησή σας για να παραστώ στις εργασίες του 5^{ου} Διεπιστημονικού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. για την Παιδεία, την Έρευνα και την Τεχνολογία. Αμετάθετες κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις τις ίδιες ημέρες, λόγω εκλογής Προεδρείου Βουλής και εν συνεχεία αναγνώσεως προγραμματικών δηλώσεων της Κυβερνήσεως, δεν θα μου επιτρέψουν να ανταποκριθώ σε αυτήν.

Επωφελούμαι ωστόσο της ευκαιρίας να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία ενός τόσο ενδιαφέροντος Συνεδρίου, όπως προκύπτει από τα σοβαρά θέματα που θα αναπτυχθούν και από το τόσο υψηλό επίπεδο των εισηγητών.

Εύχομαι καλή επιτυχία και κάθε περαιτέρω γόνιμη δραστηριοποίηση του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.
Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Δημήτρης Ρόκος

Τώρα, ο κ. Ξανθόπουλος, όπως καταλαβαίνετε επειδή ισχύουν τα ίδια με τον κ. Τασούλα, μας έστειλε ένα γράμμα και μία συμβολή.

Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος Καθηγητής και τ.Πρύτανης Ε.Μ.Π., Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Κύριε Ρόκο, κύριε Πρύτανη, κύριε Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, κύριε Νομάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π, κυρίες και κύριοι,

Στις εποχές της παρακμής των ιδεών, η αντικομφορμιστική προσπάθεια ουσιαστικής διαφύλαξης ορισμένων αρχών αλλά και ανανέωσης των δομών, στο πρώτιστο αγαθό της Παιδείας και στα φυσικά της παιδιά, την Έρευνα και την Τεχνολογία, περιορίζεται σε ορισμένα κέντρα ελεύθερης σκέψης. Στηρίζεται στον αγώνα κάποιων ανθρώπων, στο πείσμα τους να κρατήσουν αναμμένη τη φλόγα της αναζήτησης.

Συνακόλουθα οφείλουμε να τιμήσουμε σήμερα το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π. και τον συνάδελφο που το κρατάει ζωντανό και δημιουργικό, το Δημήτρη Ρόκο.

Πρέπει επίσης να τιμήσουμε όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους εισηγητές από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, για την μεγάλη προσφορά τους σ' αυτό το 5^ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο. Εντυπωσιάστηκα διαβάζοντας τη θεματολογία και τους τίτλους των εισηγήσεων και χωρίς διάθεση υπερβολής διαπιστώνω ότι υπερτερούν σε όγκο αλλά και πρωτοτυπία πολλών άλλων διαφημιζομένων διεθνών Συνεδρίων για αντίστοιχα θέματα.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λυπάμαι πολύ γιατί τα επείγοντα πρώτα προβλήματα (προγραμματικές δηλώσεις στην Βουλή) της νέας θητείας μου, δεν μου επιτρέπουν να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Ελπίζω βέβαια ότι, θα συμμετέχω ενεργά στην προγραμματισμένη επόμενη εκδήλωση του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Επιτρέψτε μου να καταθέσω τις συνημμένες πάγιες απόψεις μου για την ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης της ισχυρής ενιαίας δομής των Πανεπιστημιακών Σπουδών δεδομένης και της συνεχιζόμενης μάχης για την προστασία της πραγματικής Πανεπιστημιακής Παιδείας.

Αιτιολογικό της προστασίας και ενίσχυσης της ισχυρής ενιαίας δομής των Πανεπιστημιακών Σπουδών

Στα τελικά συμπεράσματα για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό χώρο αναδεικνύεται ο κύριος στόχος της προωθούμενης με τη διακήρυξη της Μπολόνια νέας πολιτικής: η διάσπαση της ενιαίας κεντροευρωπαϊκής δομής των σπουδών σε δύο κύκλους και η συνακόλουθη υποβάθμιση του πρώτου κύκλου (κορμού) στο επίπεδο των μεταλυκειακών επαγγελματικών σχολών, χωρίς αξιόλογο επιστημονικό υπόβαθρο αλλά και χωρίς δυνατότητες παραγωγής ερευνητικού έργου, δηλαδή εκπαίδευση αποκομμένη από την έρευνα. Στην ελληνική πρόταση ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση υποστηρίζεται η διαχρονική αναπτυξιακή αξία του παραδοσιακού κεντροευρωπαϊκού μοντέλου, ενός ορθολογικά δομημένου, ενιαίου και συνεκτικού κύκλου σπουδών, άρρηκτα συνδεδεμένων με την έρευνα, ο οποίος οδηγεί απευθείας σε πτυχίο επιπέδου Master, μεγαλύτερης και διαρκέστερης εμβέλειας.

Η Ελληνική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση δομήθηκε κατά τα πρότυπα αυτού του κεντροευρωπαϊκού συστήματος σπουδών, με αντίστοιχο επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο και συνακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα. Παρά τις αδυναμίες τους και την υποχρηματοδότησή τους, τα ελληνικά Πανεπιστήμια που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη

συγκρότησή τους και ωριμάσει, βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε ένα καλό μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόθεση όλων μας είναι ασφαλώς η περαιτέρω αναβάθμισή τους, αλλά και η ορθολογική (ανα)συγκρότηση των Τμημάτων της τελευταίας δεκαετίας, έτσι ώστε και ως σύνολο να ενισχύσουν το διεθνές κύρος τους και να αναδειχθούν σε μείζονα αναπτυξιακό μας μοχλό. Η ουσία όμως δεν κρίνεται στις καλές μας προθέσεις (με τις οποίες στρώνεται ως γνωστόν και ο δρόμος προς την κόλαση) αλλά και στις συγκεκριμένες πολιτικές μας επιλογές. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, όλα θα έχουν δρομολογηθεί μέσα στην επόμενη διετία. Κατά συνέπεια έφτασε η ώρα της αλήθειας για όλους.

Για την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων μιας αντικειμενικής κρίσης, τίθενται και πάλι τα κρίσιμα για την Ελλάδα του αύριο ερωτήματα: Μήπως, παρά τα όσα αναφέρθηκαν, είναι δυνατή η χορήγηση αξιοπρεπούς πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών σε τρία χρόνια, με αρχικά δεδομένα τη δομή και το επίπεδο της Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τις σύγχρονες και ραγδαία εξελισσόμενες ανάγκες των επιστημών και της τεχνολογίας; Ή επιτέλους έστω και αν προφανώς υποβαθμίζονται οι παρεχόμενες Πανεπιστημιακές γνώσεις με αυτή τη συρρίκνωση των σπουδών, μήπως ωφελούνται τελικά οι απόφοιτοι τριετούς φοίτησης από πλευράς απασχόλησης στην αγορά εργασίας, και συνακόλουθα ωφελείται και η Εθνική μας Οικονομία;

Επισημαίνεται κατ' αρχάς το προφανές: Η αφαίρεση θεμελιωδών γνώσεων των επιστημών σε συνδυασμό με τη ρηγή και πρόωμη υπερεξειδίκευση και η αποστήθιση κανόνων ή μοντέλων στερούν σε μεγάλο βαθμό την απαραίτητη για τον επιστήμονα πλατιά και βαθιά γνώση της ουσίας των προβλημάτων και τη δυνατότητα αναζήτησης των δυνατών λύσεων στο ανθρώπινο μέτρο. Επιπλέον, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, το μετά από τριετείς σπουδές πρώτο επαγγελματικό πτυχίο παρέχει άμεσα απασχολήσιμους αποφοίτους για τις κάθετα εξειδικευμένες θέσεις εργασίας των μεγάλων και βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών. Οι ανάγκες μικρών χωρών χωρίς αξιόλογη βιομηχανική ανάπτυξη, όπως η Ελλάδα, είναι διαφορετικές: Οι πτυχιούχοι μας θα πρέπει να έχουν ένα γερό θεωρητικό υπόβαθρο, ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζονται αυτοδύναμα στο φάσμα θέσεων εργασίας της επιστήμης που επέλεξαν αλλά και σε συγγενείς επιστημονικές περιοχές, παρακολουθώντας παράλληλα την ταχύτερη τεχνολογική εξέλιξη των υπηρεσιών. Μήπως όμως είναι δυνατή η συρρίκνωση των πανεπιστημιακών μας σπουδών στα τρία χρόνια χωρίς ουσιώδη μείωση του επιστημονικού υπόβαθρου και του εύρους των γνώσεων; Δηλαδή μήπως το 25% της σημερινής ύλης, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα αφαιρεθεί, είναι πράγματι πλεονάζον και επουσιώδες;

Οι αλλαγές που προτείνονται από τη διακήρυξη της Μπολόνια για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα προγράμματα σπουδών των Λυκείων πολλών ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, στα οποία τα μαθήματα γενικής παιδείας διατηρούν μια δεσπόζουσα θέση, κατ' αντιδιαστολή προς το αγγλοσαξωνικό σύστημα, κατά το οποίο οι μαθητές, για να προετοιμαστούν καλά και να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του τριετούς κύκλου σπουδών, αφιερώνουν κατά μέσο όρο τα δύο τελευταία έτη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων (GCE A-Level) σχετικών με το αντικείμενο που επιθυμούν να σπουδάσουν, σε βάρος των μαθημάτων γενικής παιδείας.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο περιορισμός των εξειδικευμένων λυκειακών γνώσεων για την εισαγωγή στις επιστήμες της προτίμησης του κάθε μαθητή εκτιμάται από τους πανεπιστημιακούς διδάσκοντες ότι επιβαρύνει με αρκετές επιπλέον ώρες διδασκαλίας τα πρώτα εξάμηνα, προκειμένου να αποκτηθεί το επιθυμητό επίπεδο γνώσεων υποδομής. Για το λόγο αυτό αυξάνονται οι πιέσεις για την προσθήκη μαθημάτων ενός έως δύο επιπλέον εξαμήνων στα ήδη υπερφορτωμένα προγράμματα πανεπιστημιακών σπουδών (ο αριθμός και οι ώρες των υποχρεωτικών για την απόκτηση πτυχίου μαθημάτων στα ελληνικά Πανεπιστήμια είναι σήμερα κατά 30% έως 70% μεγαλύτερος των αντίστοιχων καλών

Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων επιπέδου Master), με αποτέλεσμα και οι σχετικά καλοί φοιτητές να παρατείνουν τις σπουδές τους κατά ένα, τουλάχιστον, ακαδημαϊκό έτος.

Είναι επομένως καταφανής η αδυναμία χορήγησης πανεπιστημιακού πτυχίου σε τρία χρόνια χωρίς δραματική συρρίκνωση του εύρους και της ποιότητας των σπουδών και δραστικό περιορισμό των επαγγελματικών γνώσεων και των συνακόλουθων δικαιωμάτων των αποφοίτων. Αποκτώντας ένα τριετές πτυχίο στενού φάσματος, το οποίο δεν εμπεριέχει και τις δυνατότητες της συνεχούς αφομοίωσης νέων γνώσεων, ο πτυχιούχος καταδικάζεται στην εξάρτηση από περιορισμένο αντικείμενο εργασίας, έχει αδυναμία προσαρμογής στις εξελίξεις της επιστήμης και στην καλύτερη περίπτωση καθίσταται απλός και δύσκαμπτος χρήστης κάποιων τεχνολογιών. Επιπλέον, η γρήγορη, φθηνή και ρηχή υπερειδίκευση αυτοαναιρεί τα όποια οικονομικά της πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι οδηγεί σε διαρκείς ανάγκες επιμόρφωσης, μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Σε τελική ανάλυση, ποιος καταξιωμένος και από το σκληρό επαγγελματικό στίβο Έλληνας επιστήμονας, π.χ. δικηγόρος, οικονομολόγος κ.τ.λ. μπορεί να αποδεχθεί ότι οι απόφοιτοι ελληνικών νομικών ή οικονομικών σχολών τριετούς φοίτησης θα έχουν ίσα με αυτόν ουσιαστικά και τυπικά επαγγελματικά δικαιώματα;

Όσο για τη μετάθεση της «ποιότητας» στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, ας είμαστε ειλικρινείς με τους 280.000 σημερινούς φοιτητές των Πανεπιστημίων μας. Πρέπει να τους δηλώσουμε ευθέως ότι ουσιαστικά θα πρέπει να τελειώσουν και το μεταπτυχιακό κύκλο, αν θέλουν να αποκτήσουν πτυχίο ισοδύναμο με το αντίστοιχο της σημερινής ενιαίας δομής των σπουδών, όπως άλλωστε δηλώνουν ευθέως και τα λίγα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που υιοθέτησαν, παράλληλα με την παραδοσιακή δομή τους, και την εναλλακτική δυνατότητα των δύο κύκλων. Και επειδή στο μεταπτυχιακό κύκλο εισάγεται σχετικά μικρό ποσοστό των αποφοίτων του προπτυχιακού κύκλου (το 25% στις καλύτερες περιπτώσεις), πρέπει να δηλώσουμε καθαρά ότι τρεις στους τέσσερις φοιτητές μας θα συρρικνώσουν τις φιλοδοξίες τους στην απόκτηση ενός πτυχίου σαφώς υποδεέστερου από το χορηγούμενο σήμερα, δηλαδή περιορισμένης επιστημονικής εμβέλειας και μειωμένης επαγγελματικής αξίας.

Η Ελληνική κοινωνία διψάει για Πανεπιστημιακές σπουδές της καλύτερης δυνατής ποιότητας. Όλοι οι Έλληνες φιλοδοξούμε να εφοδιάσουμε τα παιδιά μας επιστημονικά αξιόλογο, δελεαστικό για την «αγορά» και ανθεκτικό στο χρόνο Πανεπιστημιακό δίπλωμα και επενδύουμε αλόγιστα πολύ περισσότερα από όλους τους άλλους Ευρωπαίους για το σκοπό αυτό. Διαθέτουμε επομένως, αν και μικρή χώρα, ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα με μεγάλο οικονομικό και αναπτυξιακό αντίκρισμα. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, προστατεύοντας και ενισχύοντας τη σημερινή ισχυρή και ενιαία δομή των πανεπιστημιακών μας σπουδών και προσδιορίζοντας με ρεαλισμό αλλά και ακρίβεια την αντιστοιχία τους με τις δομές των ισότιμων πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του ευρύτερου ευρωπαϊκού και διεθνούς χώρου.

Δημήτρης Ρόκος

Θάθελα τώρα να παρακαλέσω τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου τον καθηγητή Κώστα Μουτζούρη να πάρει το λόγο και να κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 5^{ου} Διαπανεπιστημιακού Διεπιστημονικού Συνεδρίου μας.

Κωνσταντίνος Μουτζούρης Καθηγητής και Πρύτανης Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και ιδιαίτερα κύριε Νομάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εξαιρετικέ συνάδελφε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τον κάθε χρόνο και θερμότερο χαιρετισμό της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. Θα εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ τον κάθε χρόνο και θερμότερο, και θάθελα να σας πω ότι η Πολυτεχνειακή Κοινότητα τουλάχιστον όσοι παρίστανται εδώ χαίρεται που για μια ακόμη

φορά είναι εδώ στη δεύτερή του έδρα. Άκουγα προηγουμένως να αναφερόμαστε, να αναφέρονται οι προλαλήσαντες στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε., θάθελα να πω ότι εμείς στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο παύσαμε να αποκαλούμε τις εγκαταστάσεις μας εδώ ΜΕ.Κ.Δ.Ε., τις αποκαλούμε πλέον έδρα του Πολυτεχνείου στο Μέτσοβο, δεύτερη έδρα του Πολυτεχνείου, όπου πέραν αυτών που θα σας πω παρακάτω στεγάζεται μέρος των δραστηριοτήτων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., για μας δεν είναι ΜΕ.Κ.Δ.Ε. είναι έδρα του Πολυτεχνείου, δεύτερη έδρα του Πολυτεχνείου.

Λοιπόν αυτά που ήθελα να πω παρακάτω, ήθελα να συγχαρώ εκ προοιμίου και να ευχαριστήσω και την Οργανωτική Επιτροπή και την Επιστημονική Επιτροπή και τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία για τα ζεστά πρόσωπά τους και τη φιλοξενία και ιδιαίτερα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. τον ακούραστο εργάτη του Μετσόβου τον κ. Ρόκο καθώς και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

Δεν θεώρησα σκόπιμο να αναφερθώ στο Συνέδριο, θεώρησα σκόπιμο όμως να κάνω έναν απολογισμό τι κάνει το Πολυτεχνείο εδώ, τον οφείλουμε ύστερα από κάποιο χρόνο και θεώρησα και απαραίτητο για τον εαυτό μου ύστερα από ένα χρόνο σ' αυτή την πρυτανεία να δηλώσουμε τι κάναμε τουλάχιστον τον τελευταίο αυτό χρόνο.

Θα πω έντεκα πράγματα που κάναμε. Αλλά πριν τα πω θέλω να σας πω τι έπρεπε να προηγηθεί ποιες ήταν οι οριακές συνθήκες που έπρεπε να ικανοποιηθούν για να φθάσουμε σ' αυτά που προσπαθήσαμε να κάνουμε. Κατά αρχήν η παρούσα Πρυτανική Αρχή έπρεπε να αγαπήσει το Μέτσοβο, δεν ήταν γνώστης του Μετσόβου, δεν είχε έρθει ποτέ στο Μέτσοβο, από μακριά ήξερε τον απόηχο ότι κάτι γίνεται απ' το Πολυτεχνείο στο Μέτσοβο, κατά συνέπεια έπρεπε πρώτα να αγαπήσει το Μέτσοβο. Σ' αυτό βοήθησε τα μάλα ο επίμονος χαρακτήρας του Δημήτρη Ρόκου. Την πρώτη μέρα που εγκατασταθήκαμε στην Πρυτανεία δεν μας άφησε ήσυχους στα τηλέφωνα και στις επισκέψεις υπομνήσκοντας ότι υπάρχει το Μέτσοβο, ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το Μέτσοβο. Έτσι λοιπόν περιμέναμε να κάνουμε την πρώτη επίσκεψη εδώ να δούμε τι είναι αυτό το Μέτσοβο, πράγμα που έγινε εν τω μέσω των ταραχών που περάσαμε όλα τα Πανεπιστήμια τον περασμένο χρόνο στις αρχές της Ανοιξέως έγινε αυτή η επίσκεψη, η οποία συνέβαλε πάρα πολύ στη συνέχεια.

Η δεύτερη οριακή συνθήκη που έπρεπε κατ' εμάς, αφού καταλάβαμε πριν έρθουμε εδώ τι γίνεται στο Μέτσοβο να συμβεί κάτι άλλο, πιθανόν αρχικά αυτό να δυσαρέστησε κάποιους αλλά θεωρήσαμε απαραίτητο ένα συνεολογισμό. Να εκρεαλίσουμε, να έρθουμε σε ρεαλιστικά επίπεδα ή να προσγειώσουμε σε ρεαλιστικά επίπεδα το τι θάπρεπε να κάνουμε εδώ και τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Να αφήσουμε μεγαλοϊδεατισμούς που πιθανόν να μη γινόντουσαν ποτέ, π.χ. ακούσαμε ότι σκοπείτο, υπήρξε σκέψη για ίδρυση μιας Σχολής, Πολυτεχνειακής της δέκατης Σχολής στο Μέτσοβο. Αυτό ήταν επιτρέψτε μου να πω εκτός τόπου και χρόνου και εκτός συντεταγμένων, δεν είχε καμμία δυνατότητα να υλοποιηθεί τουλάχιστον με νόμιμες διαδικασίες. Άρα ήταν πολύ σημαντικό να εκρεαλίσουμε αυτά που πάμε να κάνουμε στο Μέτσοβο. Τι έγινε τους τελευταίους δώδεκα μήνες και ιδιαίτερα στους έξι μήνες για το Μέτσοβο. Πρώτον, ιδρύσαμε στο Πολυτεχνείο ένα ειδικό γραφείο Μετσόβου στο πλαίσιο της εταιρείας διαχείρισης της περιουσίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, της οποίας πρόεδρος είναι ο ομιλών Πρύτανης το οποίο θα ασχολείται με όλα τα θέματα του Μετσόβου, δηλαδή αυτό τι σημαίνει μ' άλλους λόγους αν κάποιος δεν μπορεί να το αποκρυπτογραφήσει, περάσαμε τη διαχείριση του Μετσόβου στην Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου ώστε να εκφύγουμε απ' τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του δημόσιου λογιστικού που μας έφερνε ασφυξία. Με έγγραφό μας προς τον κ. Νομάρχη, προς τον κ. Δήμαρχο και στον Πρόεδρο των Μετσοβιτών τους παρακαλέσαμε -έχουμε πάρει τις μισές απαντήσεις οι άλλες έπονται- να είναι μέλη του Γραφείου Μετσόβου που θα εισηγείται για τα του Μετσόβου. Είμαι βέβαιος ότι έρχονται και οι υπόλοιπες απαντήσεις και είναι το βραδυδρομείο που άργησε να μας τις φέρει.

Τρίτη πράξη που κάναμε στη τελευταία συνεδρίαση της Συγκλήτου εκλογικεύσαμε και τους στόχους του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. που είχαν παρθεί προ δέκα ετών η απόφαση και υπήρχαν στόχοι οι οποίοι είχαν εκπληρωθεί ή μη ρεαλιστικοί.

Τέταρτον που κάναμε, αυξήσαμε τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. και προσθέσαμε ανθρώπους που αγαπάνε το Μέτσοβο και έτσι σήμερα η Επιστημονική Επιτροπή του απαρτίζεται από τον παλιό μας Πρύτανη τον κ. Ανδρεόπουλο, τον παλιό Αντιπρύτανη τον κ. Γαλανή, τον κ. Καλιαμπάκο, τον κ. Κουμαντάκη, τον Μαρίνο Κουρή, τον παλιό Πρύτανη τον κ. Μαρκάτο, τον κ. Μπαλοδήμο, τον κ. Ρόκο, αυξήσαμε ώστε να δώσουμε νέα ώθηση σ' αυτά που σκοπεύουμε να κάνουμε.

Πέμπτον που κάναμε, εντάξαμε το παρόν κτίριο στην Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου ώστε να μπορούμε να ξοδεύουμε χρήματα για εδώ, διότι έχοντας το στο δημόσιο λογιστικό αδυνατούσαμε να τηρήσουμε υποχρεώσεις μας να εκπληρώσουμε.

Έκτον που κάναμε, θα ακουστεί λίγο πεζό αλλά ήταν σημαντικό, πήραμε πολύ χρόνο γι' αυτό, δώσαμε μάχη με το Ελεγκτικό Συνέδριο, μια που οι προηγούμενες σχετικές δαπάνες έγιναν μέσω του δημοσίου λογιστικού, να εγκρίνει η Ολομέλεια. Φθάσαμε στην Ολομέλεια να εγκρίνει κάποιες δαπάνες που είχαν γίνει και οι οποίες δεν είχαν πληρωθεί, με αποτέλεσμα το Πολυτεχνείο να εμφανίζεται αφερέγγυο σε τοπικούς εμπόρους και επετεύχθη και αυτό.

Έβδομον που κάναμε, εγκρίναμε ειδική εργολαβία στο Πρυτανικό Συμβούλιο προ ημερών μέσω της οποίας και θα γίνει συντήρηση στο κτίριο αλλά και θα πληρωθεί ένα φύλακας ο οποίος επί δύο έτη ήταν απλήρωτος, μέσω του δημοσίου λογιστικού ήταν αδύνατη η πληρωμή αυτή, μέσω της εντάξεως στην Εταιρείας Διαχείρισης της Περιουσίας θα μπορούμε να τα κάνουμε αυτά ανέτως.

Όγδοο σημείο που επιτύχαμε, εγκρίναμε από τη Σύγκλητο αίτημα, γιατί όλα αυτά πρέπει να περνάνε από τη Σύγκλητο ενώ τώρα δεν θα χρειάζεται, για το Υπουργείο να μας εγκρίνει την πρόσληψη ανθρώπων, ανθρώπων παλικάριών ή κοριτσιών από εδώ που θα μας βοηθάνε στη συντήρηση του κτιρίου εκεί και ελπίζω αυτό που έλεγε ο Νομάρχης να συμβεί δεν βρήκαμε ευήκοον ους στο Υπουργείο, βρήκαμε μια στείρα άρνηση, ελπίζουμε με τον σάγαμπρο το νέο Υπουργό που θα επανέλθουμε να το επιτύχουμε.

Ένατο σημείο που επιτύχαμε, οργανώσαμε αυτό το Συνέδριο και θάρθω τώρα στο πιο σημαντικό. Σας ανακοινώνω ότι προ δύο ημερών δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ίδρυση και λειτουργία εδώ Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πολυτεχνείου δεύτερης ροής ενός ήδη λειτουργούντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Αθήνα, η δεύτερη ροή που θα έχει σχέση με τους Ορεινούς Όγκους, η οποία ροή θα γίνεται εδώ, τα μαθήματα θα γίνονται εδώ. Ελπίζουμε το Φεβρουάριο να καταφέρουμε να έχουμε τους φοιτητές, να 'ρθουν εδώ οι πρώτοι φοιτητές και να τους φιλοξενήσουμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν ήταν απλό να επιτευχθεί, ούτε εντός του Πολυτεχνείου να καταφέρουμε να έχουμε το consensus για να το επιτύχουμε, αλλά ούτε και στο Υπουργείο. Με μεγάλες προσπάθειες και με φροντίδες όλων και πιέσεις τα καταφέραμε.

Ενδέκατο σημείο που κάναμε και είναι πολύ σημαντικό, καλέσαμε το τοπικό Πανεπιστήμιο, το σπουδαίο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων να συμβάλει στη λειτουργία, στη διδασκαλία των μαθημάτων σ' αυτό το νέο μεταπτυχιακό και χαίρομαι που βρήκαμε εκεί τουλάχιστον ευήκοον ους.

Αυτά ήταν που καταφέραμε ή δεν καταφέραμε να κάνουμε μέχρι σήμερα. Και γιατί έγιναν; Γιατί το Πολυτεχνείο, όπως έλεγα πριν, και ο ομιλών, όλο και πιο πολύ πίστεψε στο Μέτσοβο, όλο και πιο πολύ το αγάπησε και κυρίως διότι εκλογικευτήκαμε δεν κυνηγάμε χίμαιρες ή όνειρα που καμιά φορά δεν θα γινόντουσαν ποτέ.

Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε ένα όνειρο στο Πολυτεχνείο. Πώς θα είναι αυτό το κτίριο; Είναι η έδρα μας εδώ. Το φανταζόμαστε σ' ένα χρόνο να είναι έδρα του Μεταπτυχιακού στα μαθήματα, οι φοιτητές να μένουν στο κτίριο. Φανταζόμαστε συνέδρια

ή άλλα μεταπτυχιακά να έρχονται εδώ να κάνουν ορισμένα απ' τα μαθήματά τους. Το φανταζόμαστε σαν μια κυψέλη όπου έρευνα για τους ορεινούς όγκους θα γίνεται εδώ.

Με σταδιακά και λογικά βήματα ελπίζω να τα φτάσουμε όλα αυτά. Αυτά ήθελα να πω και πριν κλείσω, αν και δεν προβλέπεται, σας μίλησα πριν για το σημαντικότερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, των Ιωαννίνων και για τον εξάίρετο αδάμαντα Πρύτανη τον κ. Γεροθανάση που παρίσταται. Θα τον παρακαλούσα αν ήθελε να πει ένα χαιρετισμό, αν και πιθανόν να είναι απροετοίμαστος γι' αυτό.

Ευχαριστώ που με ακούσατε.

Και με τα λόγια αυτά κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του 5^{ου} Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. με θέμα "**Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το Χθες στο Αύριο**" και σας εύχομαι καλή επιτυχία.